

## Zin in motorvakantie oftewel Frans avontuur?

*Vorig jaar is er een uitdagende pelgrimstocht geweest vanuit Kaatsheuvel naar Santiago de Compostella op het door ons zo gewaardeerde 'oud spul'. Een avontuur van 2500 km door prachtig heuvel- en berglandschap onder het genot van de zon en 's avonds een wijntje en biertje. Veel geplof en gesleutel maar ook veel gezelligheid, plezier en avontuur. Dit tournee smaakt naar meer!*

**Door: Peter**

Na afloop van de CFM-jaarvergadering is er even van gedachte gewisseld over een motorvakantie voor 2018. Om het aantrekkelijk te maken voor meerdere clubleden van de CFM is het volgende idee geboren: vanuit een centraalpunt ergens in Frankrijk worden dagelijks motorritjes gereden. Het kan dan ook aantrekkelijk zijn voor eventuele mede vakantievierende gezinsleden. Lijkt dit jou en je familie ook leuk en een uitdagend idee?

Het plannetje moet nog wel verder vorm krijgen maar aan de volgende contouren kan worden gedacht:

- samenkomst op een camping in Frankrijk (iets onder het midden in Frankrijk om te kunnen genieten van het zonnetje)
- periode augustus 2018 (een periode van ca. 1½ - 2 weken)
- diverse toeritjes naar bezienswaardigheden (ca. 8 ritjes met een lengte van ca. 150-200 km). En heb je een keer geen zin om mee te rijden, is het ook goed
- Het mooiste zou zijn als circa 4 tot 8 motorrijders/rijdsters deelnemen

Enfin, heb je interesse en een goed en optimistisch humeur om dit vakantie-avontuur te laten slagen, graag even een reactie naar mij [pvaal@zeelandnet.nl](mailto:pvaal@zeelandnet.nl) Bij voldoende belangstelling wordt er een bijeenkomst gepland om een en ander verder uit te werken.