

Musée Motobécane



Tijdens mijn vakantie in Frankrijk heb ik een rondreis gemaakt door de Picardie. Ik moet zeggen een bijzonder mooi stukje Frankrijk. Ik heb daar onder andere de stad Sint Quentin bezocht. Op de camping in de receptie hing een poster van een Motobécane museum. De camper laten staan en op de fiets door de stad er heen gefietst.

In de vakantie zijn wij altijd wat aan de late kant , en zo kwam het dat na een goed half uur fietsen Wij om vijf voor twaalf bij het museum aankwamen. Daar werd ons de toegang geweigerd en de reden was natuurlijk duidelijk: er moest eerst geluncht worden tot half twee. Om terug te fietsen was het te ver, daarom een terras gezocht en een sandwich fromage en koffie besteld, om de tijd door te komen. Om half twee weer terug en wij mochten naar binnen. Ik moet zeggen het was zeer de moeite waard. Naast een grote collectie motoren, bromfietsen, prototypes, tandems gemotoriseerd en zelfs een hoe noem je het een tandem met nog een fiets er aan een tridem denk ik. Een mini auto van het merk Motobécane ,en natuurlijk de kaptein Mobylette waren er voldoende. Daarnaast een tentoonstelling van oude beroepen zoals wijnavaten maken, boerengereedschap, hoe er vroeger gedoken werd ,en nog veel meer. Ook was er een afdeling met ingerichte oude winkeltjes, zoals die er voor de tweede wereldoorlog uit zagen. Het leuke was dat er een ongerestaureerde MB1 stond die ook in mijn verzameling zit (wel gerestaureerd), en een Motobécane met torpedeo tank, die ik ook, maar deze heet dan Motoconfort. Al met al zeer de moeite waard. Ik heb enkele foto's genomen van de motoren die ik mooi vond en doe deze hier bij.

Meer informatie op internet: tik de zoekterm "musee motobecane". Je ontdekt dan dat het museum geen eigen website heeft, maar gebruik maakt van een toeristische site van de stad St. Quentin. Het heet volledig: "Village des Metiers D'antan & Musee Motobécane".



De afstand

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, ligt St. Quentin niet ver van Nederland. Het ligt halverwege het stuk tussen de Belgische grens en Parijs een afstand van 350 km, gerekend vanuit Utrecht. Het is een erg rustige omgeving. Een goed startpunt als eerste stopplaats van een meerweekse vakantie. Maar als je goed rekent, dan bedenk je vast wel dat je tijdens lunchtijd in de omgeving arriveert. De vakantie is begonnen. Met groeten van Eef. ◀